



VROEDSCHAP VAN WOERDEN ANNO 2018

IN DIT ZOMERBERICHT

Van de voorzitter
Terugblik op de eerste bijeenkomst

BIJLAGES

'Over uw voorgangers,
de vroedschappen van 1602 tot 1795.'
door Rob Alkemade

'Wat is een stad zonder museum?'
door Frans Lander

VAN DE VOORZITTER

Precies op 12 maart was het een soort verjaardag voor de stad Woerden. Op deze datum in 1372 verkreeg Woerden zijn stadsrechten van Albrecht van Beieren, bestuurder van het Graafschap van Holland. Op 12 maart 2020 maakt Woerden voor het eerst kennis met de 24 associés vertegenwoordigend de Vroedschap van Woerden anno 2018.

Op 12 maart 2020 werd ons van overheidswege te kennen gegeven dat we ons moesten schikken in een noodverordening als gevolg van de Corona uitbraak. Na China en Italië wordt ook Nederland getroffen. Het virus eist alle aandacht op.

Even zag het ernaar uit dat ons feestje niet door zou kunnen gaan maar we hebben het pré Corona-tijdperk nog waardig af kunnen sluiten. Onze bijeenkomst speelde zich af op het snijvlak van twee werelden, een van voor het Coronatijdperk en een van daarna.

Met een groot deel van onze associés, twee speciale gasten en het bestuur van de stichting beleefden we een gedenkwaardige avond. Onze eerste gezamenlijke bijeenkomst in een pop-up locatie. Een voor de

gelegenheid geschikt gemaakte Mariaschool. Voor deze nieuwsbrief schreef Jan Hendriks een verslag van deze bijeenkomst.

Bij aanvang van onze bijeenkomst heb ik mijn bewondering en waardering uitgesproken voor het feit dat u als associé beschermheer of vrouw wilt zijn voor ons mooie Stadsmuseum. Wat nu museum is was vroeger Stedehuys en stamt uit 1501.

Het Stadsmuseum wordt met de stichting Vroedschap van Woerden anno 2018 een partner rijker. Dit is een uniek moment in haar geschiedenis en u als associé maakt daar onderdeel van uit.

Van harte hoop ik dat de Vroedschap een lang leven is beschoren is en dat we tot in lengte van jaren dit in gezamenlijkheid op 12 maart kunnen vieren.

Lang leve de Vroedschap.

Jaap Breunesse, voorzitter

P.s.: Ik wens u een mooie, fijne zomer en hoop u te begroeten op onze najaarsbijeenkomst die wij de in komende tijd gaan voorbereiden. U hoort nog van ons.

12 MAART 2020 DE EERSTE BIJENKOMST VAN DE VROEDSCHAP VAN WOERDEN ANNO 2018

Al weer ruim twee jaar geleden, half februari 2018, troffen Jaap Breunesse, Nieck Engelhard en Jan Hendriks elkaar rond de vraag hoe het Stadsmuseum Woerden te ondersteunen, nu ze, na ruim tien jaar deel te hebben uitgemaakt van het stichtingsbestuur, het stokje definitief hadden overgedragen. De oprichtingsbijeenkomst van de Vroedschap anno 2018, zou je achteraf kunnen stellen.

Twee jaar van ploeteren en zwoegen zullen volgen: op zoek naar juist die in Woerden verankerde bedrijven en organisaties, die worden geleid door mensen met het hart op de juiste plaats voor cultuur in het algemeen en het Stadsmuseum in het bijzonder. Dit alles om de ten doel gestelde 24 associés voor de Vroedschap te werven, een aantal dat inmiddels is gehaald. Hulde aan met name Jaap en Nieck met hun gouden netwerk in de stad, met evenzoveel enthousiasme bijgestaan door Cobi Leenheer, als ambassadeur toegevoegd vanuit het bestuur van het Stadsmuseum.

De donderdagavond van 12 maart 2020 was de kroon op al dit werk: de eerste bijeenkomst van de Vroedschap van Woerden, anno 2018.

Aan het begin van de avond werden de associés opgevangen door de bestuursleden van de Vroedschap in de entree van het Stadsmuseum. Enigszins Corona-naïef en -onwennig; het zou voor langere tijd de laatste publieke bijeenkomst voor maanden blijken te zijn.

Arja van Veldhuizen, de manager van het museum, leidde ons allen rond en verstrekte toelichting op de actuele tijdelijke tentoon-

stelling betreffende vrouwen op de foto. In de Vroedschapszaal trapte zij af met een toelichting op het wel en wee en het belang van het Stadsmuseum. Jaap Breunesse nam het woord over, en benadrukte het belang van de Vroedschap voor het museum. Aansluitend verhuisde het gezelschap naar de plint van de Mariaschool, het naastgelegen pand, speciaal voor de gelegenheid opgeluisterd. Aldaar werden we ontvangen met een drankje en een kleine snack, en werd ons de gelegenheid geboden de fraai uitgehangen foto's van historisch Woerden te bekijken.

Enmaal aan tafel -een uitstekende maaltijd, verzorgd door Irene's Catering uit Harmelen- nam Frans Lander het woord. Zijn warm pleidooi voor de positie van een museum in de samenleving is integraal toegevoegd aan de nieuwsbrief. Zo ook de tekst ter toelichting op het fenomeen Vroedschap, verzorgd door de onvolprezen Rob Alkemade, onze streekarchivist. Een toelichting, even leerzaam als amusant.

De avond werd afgerond door de presentatie van Nieck Engelhard van de portretten die gemaakt zijn door Rien van Esterik van een deel van de associés. In een woord: prachtig. De overige associés zullen spoedig volgen. Na een slotwoord van Jan Hendriks keerden we allen huiswaarts.

De avond heeft grote indruk op ons achtergelaten: inspirerend, bemoedigend en tegelijkertijd gezellig. Dank voor uw aanwezigheid.

Jan Hendriks